

Ahoi,... alle-hens aan dek!!

Degene die mij uit de vergetelheid heeft gehaald houdt van varen en zeilen. Alleen al daarom is hij een uitzonderlijk figuur. Daarnaast is hij net een oude zeebonk, want hij heeft zich helemaal verdiept en ingeleefd in het leven en werk van de

zeeman uit de vroegere zeiltijd. Die zeiltijd is zijn passie en er wordt wel gezegd dat hij in een vorig leven op de grote vierkant getuigde zeilschepen heeft gevaren.**En alles wat uit die tijd nog in zijn hoofd zit: dat ben ik.**

- Ik ben woordvoerder van de oude zeilvaartmatroos.
- Ik ben de taal die de zeilvaartmatroos sprak aan boord van zijn schip.
- Ik ben alles in zijn leven en werk dat tot die taal heeft geleid.
- Ik ben alles tussen 'niet aan de bak komen' en 'een oogje in het zeil houden'.

-Ik ben... zeemanstaal

U kunt mij meteen herkennen aan uitdrukkingen als: overstag gaan, bakzeil halen, iemand de loef afsteken, niet te hard van stapel lopen, proosten op de goede afloop, er is geen land met hem te bezeilen. Om er maar een paar te noemen. **De Nederlandse taal staat bol van mij. Zonder blikken of blozen gebruikt u mij. In élk gesprek kom ik voor.** U begrijpt dat ik me daarom heel erg belangrijk vind. Mijn 'beschermheer'

vindt dat ook. En ook dat er meer aandacht moet worden besteed aan mij, mijn afkomst en mijn cultuurhistorische achtergrond. Taalkundig ben ik heel educatief én ik geef inzicht in het zeemansleven en het werk aan boord waaruit ik ben ontstaan.

Mijn 'weldoener' vond dat ik pas optimaal tot mijn recht zou komen en nog meer voor iedereen herkenbaar zou zijn als ik in boekvorm in de openbaarheid zou treden. Dat heb ik dus gedaan en het boek dat ik nu ben, heet

'Zeemanstaal' spreken we allemaal

Ik mag wel zeggen dat ik als boek heel erg aantrekkelijk ben. Succes bleef dan ook niet uit. In augustus 2007 kwam ik voor het eerst 1000 keer uit de drukpers. In november 2007 nog eens 1000 keer. Ook in november 2008, november 2011, november 2014, september 2015 én juli 2019 kon ik het niet laten om nog eens met 1000 per keer met mijn overrompelende persoonlijkheid in de openbaarheid te verschijnen. Ik ben nog steeds onverminderd aantrekkelijk en actueel en bovendien overvloedig beschikbaar.

De prijs van mijn prettige verschijning is **€ 14.95** en dat is tegenwoordig goedkoper dan de aankoop van een enigszins fatsoenlijk bosje bloemen. En ik ben veel leuker om te geven natuurlijk. Aan uzelf, vriend of vriendin, collega of zakenrelatie. Zomaar, voor een verjaardag, met Sinterklaas of met Kerst.

U kunt mij in een enkele boekwinkel kopen. Maar liever nog wil ik dat u mij bestelt via de website van mijn 'weldoener'. Want daar wordt hij persoonlijk veel wijzer van.

Mogelijk treffen we elkaar binnenkort. Ik kan haast niet wachten om door u te worden bekeken en bewonderd.



Het dagelijks gebruik van 'Zeemanstaal'



Meer over mij en mijn 'ontdekker' kunt u vinden op/via
www.infogrotezeilvaart.nl 023-5277838 <http://www.linkedin.com/in/tonvanschoonhoven>